

Gebedsgroep: pinkstergenade

PIERRE-YVES CHAMPFORT

Een charismatische bijeenkomst brengt regelmatig christenen samen om te bidden op een niet liturgische manier, in de naam van de levende Heer Jezus Christus, werkzaam aanwezig in zijn Kerk: 'Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden' (*Mt 18,20*). Dit levendig geloof in de aanwezigheid van de verrezen Heer en Redder Jezus Christus is essentieel. Ieder kan er de uitstorting van de Heilige Geest ervaren in zijn gaven en charisma's. Ieder kan er in Jezus de liefde van de Vader ontdekken, God, rijk aan barmhartigheid.

De bijeenkomst is een plaats in de Kerk waar iedere deelnemer de genade van Pinksteren kan beleven en herbeleven. Trouwens, je vindt er de meeste elementen van het pinkstergebeuren in terug, zoals die vermeld worden in de Handelingen van de Apostelen. We vragen de Heilige Geest om ons te leiden in het charismatisch gebed.

De lofprijzing

De vreugde en het vertrouwen van het lofgebed zijn karakteristiek voor dit bid-dend samenzijn. We mogen God vieren en zegenen om Wie Hij is, dankbaar om zijn gaven. De lofprijzing is een uitdrukking van de christelijke hoop en van eenzelfde geloof: 'We horen hen in onze eigen moedertaal de grote daden van God verkondigen' (*Hd 2,11*).

Bewust van de heerlijkheid van onze drie-ene God, verkondigt de lofprijzing zijn goedheid, gerechtigheid, zijn liefde en trouw, zijn glorie en macht en zijn grote daden. De Heer staat centraal in onze aandacht en in heel het gebeuren.

De Heilige Geest maakt ons vrij om te onderscheiden hoe de Heer ons richt, leidt en opvoedt, welke charisma's Hij schenkt en aan wie, om de gemeenschap op te bouwen in dienst van heel het Lichaam van Christus, de Kerk. De vreugde bloeit open en beweegt ons lichaam op het ritme van de zang. We worden meer en meer vrije, blije, spontane kinderen van God onze Vader.

Luisteren naar het Woord van God

Het Woord van God neemt een ruime plaats in. Tijdens het gebed geeft de Heilige Geest inzicht aan iemand die goed kan luisteren en onderscheiden welk Schriftwoord past voor de aanwezigen: 'Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft (*Kol 3,16*). Nadat het Schriftwoord is gelezen, volgt een tijd van stilte om het Woord te laten doordringen in hart en geest. Het is een levend actueel Woord, waardoor de Heer spreekt tot het hart van iedere aanwezige, of hij/zij gelovig is of niet. Het is een Woord dat oproept, onderricht, troost en zendt. Het (profetisch) verkondigen van dit Woord verdiept het luisteren om dit woord samen te 'ontvangen', te bewaren, te delen, door te geven en in praktijk om te zetten.

Het onderricht

Soms is het nodig het ontvangen Woord toe te lichten. Dat gebeurt door iemand die het charisma daartoe heeft ontvangen. Dit onderricht blijft beperkt tot het ontvangen Woord en belicht en-

kel een aspect van het christelijk mysterie om de Boodschap ervan juist te verstaan. Het kan een oproep zijn tot bekering, tot beter luisteren om de Heilige Geest kans te geven het hart van de aanwezigen te stimuleren het Woord in alle openheid te ontvangen en te bewaren zoals Maria.

Bekering

In een gebedsgemeenschap kan bij sommigen een echte bekering beginnen. Er heeft een persoonlijke ontmoeting met de levende Heer plaats, waardoor de doopselgenade wordt vernieuwd. De openheid op de Heilige Geest activeert de gaven van geloof, hoop en liefde en wekt een grotere bereidheid om als christen te leven. Er groeit een diepe interesse om Jezus Christus beter te kennen en om door, met en in Hem de wil van de Vader te zoeken. Deze genade leidt naar een nieuwe ontdekking van het mysterie van de Kerk als volk van God, Lichaam van Christus, Tempel van de Heilige Geest. Deze genade leidt ons naar een eerlijk onthaal van God in het onderricht van de Kerk, naar een oprecht sacramenteel leven en ten slotte naar een missionair engagement om de Blijde Boodschap van Gods liefde te verkondigen. Kijk naar Petrus, die na de uitstorting van de Heilige Geest de samengestroomde menigte toesprak:

‘Laat het hele volk er zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld’. Toen de menigte dit hoorde waren ze diep getroffen en vroegen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ (*Hand 2,37*).

Getuigenissen

Zoals Petrus en de apostelen hebben getuigd van de dood en verrijzenis van Christus, zo kunnen ook in de gebedsgemeenschap enkelen getuigen van de werking van God in hun leven. Deze getuigenissen worden gegeven om de aanwezigen op te bouwen en te stimuleren tot dankzegging voor de heerlijke daden die God. Hij is een levende God die werkzaam aanwezig is.

Vert. zr Andrea VdL

Over dit onderwerp staat in ons 'handboek' (40 jaar KCV) dat een charismatische gebedssamenkomst bestaat uit 3 elementen:
de lofprijzing,
de profetische verkondiging van het woord en de spontane getuigenissen die daarop volgen.
Herken je dat in de samenkomsten van je groep?
Hoe kan je er beter aan beantwoorden?

Dat 'handboek' staat als a4017 op www.kcv-net.nl.

Met toestemming overgenomen uit Jezus leeft,
het tijdschrift van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Vlaanderen.

Dit is document a4015 op www.kcv-net.nl.